

IN DE PEILING



WWW.PAMPUSGROEP.NL

November 2008

Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------------|----|
| Inhoudsopgave..... | 2 |
| Stafpraat | 3 |
| Zomerkamp Zeeverkeners | 5 |
| Zomerkamp Wilde Vaart..... | 12 |
| Oproepje | 15 |
| Agenda Zeeverkeners | 16 |
| Sinterklaas Zeeverkeners..... | 17 |
| Kerstgourmet voor alle leden..... | 17 |
| Kerstvakantie | 18 |
| Oproep ² | 18 |
| Gouden Gaffel 2008 | 19 |
| Verhaal van Jitse..... | 27 |
| Agenda dolfijnen | 29 |
| Hamsteren!..... | 30 |
| Wist je dat ...??? | 31 |
| Olympische spelen | 32 |
| Maatschappelijke stage..... | 33 |
| Verjaardagen..... | 34 |
| Belangrijke telefoonnummers..... | 35 |

Stafpraat

Hallo allemaal, voor je ligt de nieuwe InDePeiling van november 2008. Het is helaas al weer een tijd geleden dat de laatste InDePeiling is verstuurd en daarom zullen we dat goedmaken met een extra dikke najaarseditie. Deze nieuwe InDePeiling kan in de krantenbak worden gelegd en bij slecht weer naar boven worden getoverd, om nog eens na te lezen wat we deze zomer met z'n allen hebben meegemaakt.

We zullen in ons ledenblad terugblikken op het zomerseizoen van de Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart. De Dolfijnen hebben mede dankzij het prachtige weer veel kunnen kanoën. Ook de Wilde Vaart en de zeeverkenners hebben veel kunnen zeilen door de perfecte omstandigheden. De Wilde Vaart heeft niet alleen lekker gezeild, maar tevens zeer succesvol gezeild. De Jan Krul heeft deze zomer namelijk diverse prijzen binnengesleept.

Naast het zeilen op de 'normale' zaterdagen zijn de Wilde Vaart en zeeverkenners ook op zomerkamp geweest. De ervaringen van deze kampen zijn terug te vinden verderop in dit blad.

In deze InDePeiling zullen we ook vooruitblikken op de komende periode waarin we onze activiteiten verplaatsen vanaf het water naar het fort. De kanonnenremise is opgeruimd en de dolfijnen hebben inmiddels al weer intrek

genomen in het fort. Ook de zeeverkenners en Wilde Vaart zijn voor de laatste keer op het water geweest en zullen deze winter weer hard moeten werken om ervoor te zorgen dat de boten er volgend seizoen weer tiptop uitzien.

Om ervoor te zorgen dat deze InDePeiling wel een beetje bovenop blijft liggen in de krantenbak, zijn dus ook de activiteiten voor de komende periode opgenomen.

Wij wensen jullie veel leesplezier toe!

Groetjes,
De leiding van de zeeverkenners



Zomerkamp Zeeverkenners

Het zomerkamp van de zeeverkenners werd dit jaar georganiseerd van zaterdag 28 juni t/m zaterdag 5 juli op het eiland Nova Zembla. Dit eiland is gelegen aan de Westeinderplassen nabij Aalsmeer. Het thema van dit jaar had alles te maken met de Maffia.

Elke bak (boot) was een week lang een familie van Italiaanse afkomst. De familie sliep per familie bij elkaar in de tent en kreeg daar elke ochtend al een geheime opdracht in een koffertje van de Maffiabaas. Hierin stond een opdracht die per dag uitgevoerd moest worden. Deze opdracht was echter zeer geheim en de andere families mochten er niet achter komen wat de opdracht was.

Dit spel en alle andere spellen hebben geleid tot hilarische en spannende taferelen. Op een zomerkamp maken de zeeverkenners en de staf van alles mee. Natuurlijk kan ik als staf nu een heel verhaal gaan schrijven hoe leuk het was, maar ik neem liever een aantal stukjes van de zeeverkenners over die mee waren en onderstaande verhalen getikt hebben op een ouderwetse typemachine. Waar nodig zal ik het verhaal ter verduidelijking iets aanvullen.

Hallo,

Ik ben Laura, en ik ga jullie iets vertellen over de eerste twee dagen van het kamp. Zaterdag moesten we om 10 uur op het

fort zijn, na de spullen de boten te hebben gebracht zijn we vertrekken richting Aalsmeer. Daar kwamen we om 17uur aan. Na alle spullen uit de boten gehaald te hebben zijn de tent/baks indeling gemaakt, en de tenten opgezet. Na het eten hebben we uitleg gekregen over het thema en hebben we een beetje rondgezeild. De volgende dag hebben we onze geheime opdracht uitgevoerd en natuurlijk ontbeten daarna begon het eerste spel, daarin moesten we bierviltjes met een handtekening halen bij verscheidende verenigingen en restaurants.



Laura

Ter verduidelijking: Als maffia zijnde moet er geld worden opgehaald voor de maffiabaas. Daarom moesten de families de restaurant en cafés rondom de plas langsgaan om 'geld op te halen'. (in de vorm van een handtekening op een bierviltje).

29/06/08

Sanne

Aalsmeer

Vanochtend werd ik als een van de eerste wakker. Dit kwam omdat Martin me wakker maakte, want er lag een opdracht voor onze tent. Deze opdracht was afkomstig van de maffiabaas en moest voor het avondeten uitgevoerd zijn. Nadat ik de opdracht gelezen had sloot ik mijn ogen weer. Even later werd ik weer wakker, want we gingen eten. Na dit heerlijke ontbijt opgegeten te hebben, had de haai corvee. En

sommigen onder ons namen een frisse ochtendduik. Ik liep naar mijn boot, maar tot mijn grote schik lag mijn bootje er niet meer zo vredig bij. De Zwarte Valk (de boot waar ik deze week in zeil) was besmeurd met aarde en met pannenkoekenmeel. Dit was blijkbaar de geheime opdracht van een andere boot. Wij Martin, Matthijs, Ceyon en Sanne begonnen met het schoonmaken van de boot. Ondertussen was ons nieuwe bakslid (Carli) al onderweg naar het eiland Nova Zembla (hier verbleven wij). Wij waren al een tijdje bezig toen we werden geroepen voor het lusten/lastenspel. Ik zal het even uitleggen voor de beginnelingen onder ons: Iedere bak moest een kaartje trekken, hier stond iets leuks of iets stoms op. Ook kon het zijn dat er iets leuks of stoms voor de hele groep op stond. Wij (Zwarte Valk) trokken een lust. Een andere bak moest onze boot aan het einde van de dag opruimen, welke boot dit moest doen mochten we zelf kiezen.

Ondertussen waren we er achtergekomen welke boot onze boot vies had gemaakt: De Haai. Dus natuurlijk kozen wij voor de Haai. De Haai trok ook een lust, zij mochten twee baksleden van een andere boot uitkiezen die hun gingen helpen met hun corvee. Maar aangezien de Haai hun corvee 's ochtends al had gedaan, was deze lust nutteloos. De Meagt van Muyden trok een last: zij mochten de hele dag niet gesleept worden. Nadat dit ongelofelijk leuke spel kregen we een envelop met het middagspel erin. Het middagspel bestond uit het verzamelen van zoveel mogelijk bierviltjes met een handtekening van een medewerker uit een restaurant of café ..

Deze cafés stonden al opgeschreven op een briefje, dit briefje zat samen met een kaart van de plas in een envelop.

Na het klaarmaken van de boot begonnen wij met volle moed aan het spel. Maar als snel was onze moed verdwenen, want het hijsen van de zielen verliep niet echt vloeiend. Wij verloren nog meer moed toen we bij een restaurant aankwamen, wat geen restaurant bleek te zijn!. Maar de geweldige coördinatie van Ceyon hielp ons door dit dipje heen. We kwamen aan bij ons eerste ECHTE restaurant, ons eerste bierviltje met handtekening was binnen.... Zo verliep de rest van het spel aardig goed. Uiteindelijk hadden we twee viltjes met handtekeningen verzameld.

Eenmaal aangekomen op Nova Zembla waren wij heel happy want onze boot werd schoongemaakt. Ik zat te genieten van het gitaargeluid van Mika, toen Matthijs in de boom klom om een stuk touw op te hangen aan een stevige tak. Dit zou het begin zijn van een schommel. Toen de schommel eenmaal af was, stond iedereen te kijken en wou iedereen wel een keertje schommelen. Ondertussen gingen Matthijs en Flemming alweer aan een nieuwe attractie werken. Dit was een touw met een knoop waarmee je in het water kon slingeren. Dit wilde ik natuurlijk ook uitproberen en, dus trok ik mijn zwemkleding aan en sprong erin.



Na een paar keer in het water te hebben gesprongen, gingen we eten. Vanavond aten wij pannenkoeken, gemaakt door de staf. Er waren verschillende pannenkoeken. Misschien is een pannenkoekenhuis ook iets voor in het fort?

Na dit pannenkoekenfestijn was er natuurlijk nog afwas. Dit keer was het de beurt aan de Meagt van Muyden. Wij hadden pleecorvee. Toen alles schoon was ging iedereen iets anders doen.. De een ging zwemmen, de ander ging een Donald Duckje lezen en de ander ging weer schommelen. Ook gingen verschillende mensen op rare manieren proberen te schommelen op de

zelfgemaakt schommel. Na een uur was het wel weer genoeg en moest er geleerd worden. Ieder moest naar zijn boot gaan en de algemene dingen van het zeilen leren. Grootzeil



hijzen, grootzeil opdoeken, fok aanslaan/afslaan, een fokkenzak maken. Zoals elk jaar moest er weer worden geleerd te wrikken. Toen we weer wat algemene kennis rijker waren, gingen we wat drinken en daarna werd Flemming geownd door Cees. In andere woorden gingen Cees en

*Flemming worstelen met elkaar en heeft Cees dik gewonnen.
 Na nog een paar kleine spelletjes en een kampvuur zijn we
 braaf gaan slapen ;-)* *Sanne*

Concluderend kan ik namens de leiding stellen dat we weer
 een erg gezellig en leuk kamp achter de rug hebben!
 Bart

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | | | 4 | | | 7 |
| 8 | 4 | | 2 | | | | 6 | |
| | | | | | | | | 2 |
| | | 2 | | 8 | | | 1 | |
| | | | 3 | | 5 | | | |
| | 5 | | | 7 | | 9 | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 7 | | 5 | 6 |
| 1 | | | 8 | | | 3 | | |

Dit is een moeilijke hoor!

Prijzenkast

De prijzenkast van de Wilde Vaart is deze zomer aardig gevuld. De wedstrijden waar de Jan Krul op de eerste plaats is geëindigd zijn:



Pieperrace

Westlanderzeildagen



Gouden gaffel

ToDeTo



Muider Hardzeildagen



Zomerkamp Wilde Vaart

Door Mike Ottenhoff

Data daar krijg je altijd problemen mee als je pas laat begint met het schrijven van een verhaal als deze, maar gelukkig is dit eigenlijk ook helemaal niet van belang voor het vertellen van het verhaal dat ik jullie nu ga vertellen.

Dit is zoals de titel misschien al verraden heeft een klein verslag over het Zomerkamp, dat in 2008 plaatsvond op en rond het IJssel-, Marker- en IJ-meer.

Dit kamp begon op de vrijdag in de avond om precies te zijn. We hadden van tevoren al wat spullen klaar gezet en er waren boodschappen gedaan dus dit hebben we deze avond allemaal op de aak gelegd. We hadden ook nog wat oud hout gevonden dus dit betekende vuur, en dit vuur vond plaats op het 3^e eiland waar wij ook de nacht hebben doorgebracht. Hier lagen wij heel toepasselijk naast een paar typische Amsterdam zuidoost bewoners die allemaal op hun boot lagen te “chillen”. Dit bleek later trouwens een weekendje weg te zijn van een of ander buurthuis. Maar back to the point, hier hebben we onze eerste nacht mooi gelegen.

De volgende dag voeren we weg in de hoop te kunnen zeilen maar..... er bleek geen wind te zijn, dus lekker verder op de motor “maar niet heus”. Gelukkig was het zo dat toen we bijna bij de eindbestemming waren (bijna betekend hier nog minder

dan een uur varen) het weer begon om te slaan en de wind begon op te steken dus konden we mooi nog een klein stukje zeilen, voordat we weer moesten stoppen voor de sluis bij Enkhuizen. We waren toen gelukkig ook precies op tijd in de haven want hooguit een half uur later begon het me toch te onweren en regenen!

In Enkhuizen hebben we ook de nacht doorgebracht in een gezellige Irish-bar waar toevallig ook nog een bandje speelde, dus een leuke avond.

Zondag gingen wij met goede moed richting Stavoren want wij hadden gehoopt op lekker zeil weer, maar.... alweer geen



wind maar toch hebben wij de zeilen omhoog gehesen en we zijn in gestaag tempo voort gedobberd om rond zessen Stavoren binnen te varen, alwaar wij spaghetti met rijst hebben gegeten. (zie foto) Hierna een avondje Stavoren verkend en naar bed om de volgende dag het Skûtsje zeilen te bekijken en na meer dan 4 uur te moeten wachten, voor te dringen bij de sluis. En hierna hebben wij ons richting Heeg verplaatst. In de buurt van Heeg hebben we op een eiland overnacht om dinsdag in de buurt van Stavoren lekker back to nature midden op het water te slapen.



Op woensdag gebeurde het eindelijk, de wind begon op te steken maar pas toen we voorbij Enkhuizen waren want we hadden gepland om deze nacht naar Hoorn te gaan en dat was een goed plan want het was hier erg gezellig en we kregen zelfs !2! gratis rondjes van een barman. Er liepen trouwen ook een hoop Strakke Nasi's rond zoals onze eigen Bart zou zeggen en het was gewoon "te baat" of een echt Baatland zoals Mark dan weer zou zeggen dus zeker een geslaagde avond.

Hierna zijn we nog in Edam geweest om de dag daarna Edam te verlaten met wind and lot's of it. Had ik geweten dat het zo hard ging waaien dan had ik eerder mijn poncho en regenbroek aan gedaan want ik mocht samen met Tjado de fok doen en wij en vooral ik was dan ook zeikie nat maar ja

Schieß Passiert en we hebben in ieder geval nog lekker kunnen zeilen zo op onze laatste dag.

Al met al een enorm leuk kamp met prachtig mooi (zon) weer iets minder zeil weer maar dat zien we door de vingers. Ik zal in mijn verslag waarschijnlijk nog wel dingen overgeslagen hebben, maar ja ik kan me nu eenmaal niet alles herinneren

Ik hoop dat u hebt genoten und bis Später!

Oproepje

Voor het winteronderhoud kunnen wij altijd allerlei hulpmiddelen gebruiken die door de meeste mensen worden weggegooid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan oude theedoeken, oude dekbedovertrekken maar ook aan bliken en potjes. Mocht u iets over hebben...wij hebben er in de meeste gevallen wat aan!!! Alvast bedankt



Agenda Zeeverkeners

In het onderstaande staat de planning voor de komende periode weergegeven. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de volgende pagina's.

| | |
|-------------|---|
| 15 november | Boten uit het water 13:30 – 17:00 |
| 22 november | Vanaf deze zaterdag gaat de wintertijd weer in. Opkomst van twee tot vijf. (14:00 – 17:00) |
| 29 november | Normale opkomst |
| 6 december | Sinterklaasspel en klussen |
| 13 december | Normale opkomst |
| 20 december | Klussen + Kerstgourmette |
| 27 december | GEEN opkomst - Kerstvakantie |
| 3 januari | GEEN opkomst - Kerstvakantie |
| 10 januari | Normale opkomst |
| 17 januari | Normale opkomst + Nieuwjaarsborrel |
| 21 februari | Zet maar vast in de agenda, dat in dit weekend hoogstwaarschijnlijk de jaarlijkse pooltocht zal plaatsvinden! |

Let op: per 22 november begint het winterseizoen van de zeeverkeners weer officieel. Dit betekent dat je oude kleren aan moet trekken. We gaan weer klussen aan de boten en dat betekent dat oude kleren een must zijn! Tijdens de kerstvakantie is er GEEN opkomst voor de zeeverkeners. Kijk voor de meest actuele agenda even op

www.pampusgroep.nl

Sinterklaas Zeeverkeners

Op zaterdag 6 december starten we om twee uur met het klussen aan de boten. Daarna beginnen we met het Sinterklaas-spel.



Sinterklaas op het fort. Dat betekent pepernoten, chocomel, speculaas en gezelligheid. Vorig jaar hebben we surprises gemaakt voor elkaar en dit jaar doen we een leuk spel. Het is de bedoeling dat elke scout minimaal twee kado'tjes koopt met een totale maximale waarde van 5 euro. Je mag ook meerdere kleine kado's kopen. Vragen? Stuur een email naar info@pampusgroep.nl of vraag het de staf.

Kerstgourmet voor alle leden

Aangezien er op de laatste twee zaterdagen van het jaar geen opkomst is, sluiten we op zaterdag 20 december het jaar af. Het lijkt ons erg leuk om dit te doen met een gezamenlijk diner. Om 10 uur starten de dolfijnen gewoon met scouting en om twee uur starten de zeeverkeners met scouting. De dolfijnen gaan om 12 uur naar huis en worden weer verwacht om zes uur (18:00). De zeeverkeners maken er een lange dag van. Om zes uur beginnen we dus met het diner en om half negen (20:30) zijn we klaar. (als de afwas dan tenminste

gedaan is...). De kosten bedragen €5,- p.p. Gaarne opgeven bij Bart Verweij tot 13 december. (bij voorkeur via email, ook als je niet komt)

Kerstvakantie

Zaterdag 27 december & Zaterdag 3 januari hebben wij geen opkomst voor zowel de zeeverkenners als de dolfijnen. Dit in verband met de kerstvakantie. Zaterdag 10 januari starten we weer fris in een nieuw jaar.



Oproep²

Ouder gezocht voor ons ledenblad de 'In De Peiling'.

Om ervoor te zorgen dat ons ledenblad op een meer frequente wijze verschijnt zoeken wij een ouder die bereid is om de InDePeiling samen te stellen. Het gaat hierbij om het verzamelen van de aangeleverde kopij om vervolgens de losse delen te verwerken tot 1 geheel dat elk kwartaal uitkomt.

Kennis van Microsoft Word is vereist! Mocht iemand zich aangesproken voelen of nog overige vragen hebben, dan kan hij/zij contact opnemen met Bart Verweij.

Gouden Gaffel 2008

Ondanks dat de Gouden Gaffel 2008 in Warmond samen viel met het Sluis en bruggenfeest waren er toch nog enkele leden van de Pampus groep die wel zin hadden om 30 en 31 augustus een viertal wedstrijden op de schitterende Kagerplassen te varen. Aangevuld met enkele goede bekenden verscheen de Jan Krul (JK) zaterdag met een gedegen en ervaren bemanning aan de start.

Zaterdag 30 augustus 1^e wedstrijd

In de vroege stonden Bas van Schelven, Lianne van Doorn, Jeltje, Jeroen Ebbelaar, Jaap Kuipers, Renzo en Jelle Bruns klaar voor de start van de eerste wedstrijd van de Gouden Gaffel 2008. Er werd met een 1 minuut tussen de deelnemers gestart vanaf de kade van park Groot Leerust om vervolgens via het zomergat, boei 4 op 't Joppe via de Zijl, Zweiland, Stoombotengat, Norremeer, Warcker Leede, Spriet de eerste ronde af te leggen. Aangezien de JK de Westlander zeildagen in de B-klasse hadden gewonnen, moest de JK als laatste starten. Gelukkig stond er een lekker windje en kon de JK in de eerste ronde direct een aantal concurrenten voor de eindzege voorbij zeilen. Bij minder wind is de JK gezien zijn gewicht en grote in het nadeel is tegenover de veel kleinere en lichtere Westlanders en Kagenaren.



Toen de JK de tweede ronde in ging lag zij al op een goede 4^e plaats van de 13 deelnemers in de B-klasse. Een goede positie om in de tweede ronde via wederom het zomergat, boei 4 op 't Joppe, Zijl en nu via Laeck en Spriet te finishen voor park Groot Leerust. Zonder al te veel moeite haalde de JK ook de laatste tegenstanders in om uiteindelijk als eerste te finishen met een voorsprong van bijna 8 minuten op de tweede in de B-klasse. Een goed begin van de Gouden Gaffel 2008.

2^e wedstrijd

Na een goede lunch van gebakken eieren met spek en kaas moest de JK wederom als laatste starten aangezien de finishvolgorde van de voorgaande wedstrijd de omgekeerde startvolgorde is van de daarop volgende wedstrijd. Echter door het mooie weer waren de Kagerplassen druk bevaren met veel

recreatievaart. Dit betekent dat er enkele spannende momenten kunnen ontstaan tussen de deelnemers van de Gouden Gaffel en de recreatievaart op de smalle gedeeltes van de Kagerplassen zoals het Zomergat en Spriet. De wedstrijd baan was exact het zelfde als de wedstrijd baan van de 1^e wedstrijd. Na een goede start en een uitstekende boeironding van boei 4 op 't Joppe heeft de JK alweer een aantal tegenstanders in de B-klasse ingehaald.

Helaas schiet de JK bij een overstag vlak voor de wal bij boei 3 op 't Joppe uit de bocht waardoor zij vast komt te zitten. Na de JK snel weer los te hebben geboomd vervolgt zij de wedstrijd echter heeft zij de eerder gewonnen plekken weer ingeleverd en kan zo goed als laatste weer beginnen aan een inhaalrace. Alleen de pech van het vastlopen was blijkbaar nog niet genoeg nadat de JK toch nog een aantal plaatsen heeft kunnen oplopen geeft de JK halverwege de tweede ronde een klein "kusje" aan een andere deelnemer van de Gouden Gaffel 2008. Kortom veel verlies van hoogte en snelheid waardoor de JK wel eens de laatste belangrijke tegenstanders niet meer kon inhalen. Het goede nieuws was echter dat beide schepen geen schade hadden en tijdens gezamenlijk biertje na de wedstrijd bleek alles weer koek en ei.

Uit eindelijk komt de JK samen met de Kageenaar de Hylke Tromp boord aan boord door Spriet voor een close finish in de smalle Spriet. Er was nog een mogelijkheid om de Hylke in te halen aangezien het laatste stuk voor de finish nog geboomd mag worden. (Zie de linker cirkel op de kaart.) Nadat de JK minimaal voorlag verloren wij onze beste vaarboom, waardoor de Hylke weer voor kwam te liggen, maar de bemanning van de Hylke maakt de zelfde als de bemanning van de JK door hun vaarboom te verliezen! Toevallig dreef deze schitterende



vaarboom zo richting de JK waardoor de JK met behulp van de geleende vaarboom met een minimaal verschil als finishte vlak voor de belangrijke concurrent de Hylke Tromp.

Zondag 31 augustus

3e Wedstrijd

Nadat dat de schepelingen van de JK weer waren bijgekomen een gezellig avond in Warmond en hun ontbijt genuttigd hadden stonden zij weer paraat voor de 3^e wedstrijd van de Gouden Gaffel 2008. Het beloofde weer spannend te worden aangezien er ook nu weer genoeg wind stond en het schitterend weer was. Daar kwam bij dat de wedstrijd baan enkel uit de 2^e ronde van de wedstrijd baan van zaterdag bestond. Dus geen ruimte voor fouten aangezien het een zeer korte baan is. Tevens werd er dit maal op tijd gevaren in plaats van de finishvolgorde. Degene met de snelste gezeilde tijd wint dus de wedstrijd.

Na de start van de 3^e wedstrijd ondernam de JK een poging om vrij van de vuile wind te varen van de tegenstanders. Dit leek een goede beslissing tot het moment waarop de JK



wederom vast liep op een ondiep gedeelte van de Kagerplassen. Helaas was dit niet te voorkomen gezien onze weinige kennis van het vaarwater. Desondanks wist de JK wederom op een nette 4^e plaatst te finishen.

4^e wedstrijd

Ondanks twee 4^e plaatsen stond de JK er nog goed voor in het overall klassement voor de eindzege van de Gouden Gaffel 2008. Er moest dus een goed resultaat neergezet worden in de laatste wedstrijd van de Gouden Gaffel 2008. Die net zoals de 3^e wedstrijd werd gevaren dus een klein rondje en de snelste gezeilde tijd telt voor de uitslag.

Gelukkig leken de schepeling van de JK zich herpakt te hebben na het eerdere ongeluk. Echter ook nu ging het snel na de start mis. Een van de langzamer deelnemers kwam over bakboord aan en dacht dat de JK hun koers over stuurboord zou doorzetten. Echter stuurboord wijkt voor bakboord met als gevolg dat beide schepen met een enorme vaart afvielen. Ook hier was een “kusje” niet te voorkomen. Gelukkig bleek alleen de JK een kras op een van de zwaarden te hebben, iets wat makkelijk is op te lossen met een schuurpapiertje en een beetje lak. Verder waren er geen kwade bedoelingen over en weer dus ook dit “kusje” liep weer met een sisser af.

Nu was het alleen zaak om ons weer op de wedstrijd te concentreren aangezien de JK nog op een goede positie lag in de wedstrijd. De bemanning van de JK wist zich snel te

herpakken en zeilde vervolgens een fantastische wedstrijd om als eerste schip te finishen, maar was dit genoeg voor de eindoverwinning.

Uitslag

De einduitslag bij de Gouden Gaffel wordt bepaald door de punten van alle 4 de wedstrijden die bij elkaar op te tellen. Voor een eerste plaats kreeg het schip 0,9 punten, de tweede kreeg 2 punten, de derde kreeg 3

punten etc.

Kortom het schip dat over alle 4^e de wedstrijden het minste aantal punten bij elkaar vaart wint de Gouden Gaffel.

Alleen aangezien de laatste wedstrijd op tijd werd gevaren was nog niet bekend wie de laatste wedstrijd had gewonnen. De prijsuitreiking begon en al snel



bleek dat de Hylke Tromp als 3^e was geëindigd. Er waren nu nog 2 kanshebbers voor de eindoverwinning van de Gouden Gaffel 2008 namelijk de Jan Krul en de Jozephina. Toen werd bekend dat beide schepen met evenveel punten waren geëindigd. In dit geval is het beslissend welk schip de laatste wedstrijd heeft gewonnen. Toen kwam het verlossende woord, de Jan Krul had de 4^e wedstrijd met een verschil van 19 seconden gewonnen en was daarmee de winnaar in de B-klasse van de Gouden Gaffel 2008!

Voor de bemanning van de Jan Krul een spannend weekend waarin veel gebeurde en uiteindelijk de overwinning werd opgeëist! Als u na dit verhaal enthousiast bent geworden kunt u voor foto's en de uitslagen van de Gouden Gaffel kijken op <http://home.wanadoo.nl/szw/> en natuurlijk ook op www.pampusgroep.nl.

Verhaal van Jitse

Als eerst wil ik niet aansprakelijk worden gesteld voor alle rellen die door dit bericht kunnen ontstaan.

Veel leesplezier, de schrijver

Een paar weken terug gingen we zoals gewoonlijk zeilen. Maar dit keer niet op het IJsselmeer. We gingen namelijk naar de spoorbrug in Weesp. Dus deden we de mast omlaag en gingen we door de sluis en onder de autobrug door.

Na deze perikelen hebben we de mast we gehesen en zijn we in slakkengang naar Weesp gaan zeilen.

Na een tijdje zeilen begonnen iedereen mijn snoep op te eten. Toen het allemaal op was waren we bij de spoorbrug. Nadat we daar wat hebben gepraat en een beetje te hebben “rondgekeken” naar mensen gingen we weer terug.

We kregen een sleepje en zoals gewoonlijk ontstond er een voedselgevecht. Dus zo kwamen we snel bij de autobrug.

Maar Bart was vergeten te zeggen dat we de masten omlaag moesten doen (en zelf hadden we ook niet opgelet) Hierdoor ging het niet helemaal goed en ramde de eerste boot lichtelijk tegen de lamp van de brug.

Gelukkig waren wij de laatste boot en hadden we nergens last van. Toen lagen we plotseling voor de brug en deden we onze

masten omlaag. Alleen wij zaten midden in een appelboom dus we plukten zoveel miniappeltjes als we maar konden. Toen alle masten naar beneden waren vaarde we verder. Het werd een echt appelgevecht. Ik raakte Tjebbe keihard in ze nek een Kees of Cees ik weet niet hoe je het schrijft werd op z'n voorhoofd geraakt. Na de sluis kwamen we aan bij de plek waar we normaal liggen. We ruimden snel de boot op en legden aan. We waren (niet zoals gewoonlijk) de eerste die klaar was met opruimen. We brachten alles naar het fort en daarna gingen we weg. Na op de fiets wat lol te hebben getrapt en wedstrijdjes te hebben gefietst kwamen we bij Martin's huis. Na Martin te hebben uitgezwaaid fietsten Bernd en ik verder. Later kwam ik pas op het idee om Bart met deze stomme actie voor schut te zetten en typte ik dit verhaaltje.

Groetjes Jitse Morrema (oftewel Mormel >>



Agenda dolfijnen

Ook de Dolfijnen hebben weer een leuk programma in het vooruitzicht. De zeeverkenner en de Wilde Vaart zijn al op kamp geweest maar dat geldt niet voor de dolfijnen. In het weekend van 28/29/30 November gaat het dan gebeuren, we gaan een weekend op kamp. Als het goed is heeft iedereen inmiddels het briefje ontvangen. Zo niet stuur dan even een e-mail naar pampusdolfijnen@gmail.com De rest van het programma ziet er als volgt uit:

| | |
|-------------|--|
| 15 november | Normale opkomst op het fort. Camouflagepak maken |
| 21 november | Normale opkomst. Het Ballasterrein verkennen |
| 29 november | KAMP |
| 6 december | Sinterklaasopkomst. Lekker Sinterklaas snoepgoed maken |
| 13 december | Normale opkomst Kerstversiering maken |
| 20 december | Normale opkomst + Kerstgourmet |
| 27 december | GEEN opkomst - Kerstvakantie |
| 3 januari | GEEN opkomst - Kerstvakantie |
| 10 januari | Normale opkomst Introductie nieuwe Thema + insigne |



Hamsteren!

Zoals bijna iedereen van jullie zal weten is sinds midden juli de grootste Albert Heijn van Nederland geopend in Muiden. De winkel is op 16 juli feestelijk geopend doormiddel van een spectaculaire openingsactie. Vier buurtbewoners mochten gratis winkelen voor een goed doel.

De moeder van Bart Verweij las in de Allerhande van deze actie en schreef onmiddellijk een brief naar de Albert Heijn. Tot haar grote verbazing was zij uiteindelijk uitverkoren om voor onze scoutinggroep gratis te winkelen. Dat is zeer goed gelukt en alle speltakken hebben kunnen profiteren van deze actie. De Wilde Vaart had een aantal boodschappen voor de eerste dagen van hun kamp en de zeeverkenner en dolfijnen hebben vooral kunnen profiteren door kleine lekkernijen, zoals zakjes chips, drinken, snoep. Ook huishoudelijke artikelen

voor in het fort waren in de nieuwe AH te vinden en zijn door mevrouw Verweij meegenomen.

AH en Nel Verweij nogmaals bedankt!



Wist je dat ...???

- strong is the force in young luke
- poncho's de beste uitvinding zijn sinds de WC
- Nico en Mike een monsterlijk coole kast hebben gemaakt
- Carsten en Djonno namens China op de Pampus groep olympische zomer spelen de "hoofd"prijs hebben gewonnen
- dat Amerika, Frankrijk en Nederland het ook heel goed hebben gedaan
- dat een fruitvlieg het verschil tussen geslag niet meer ziet als hij dronken is
- dat er in het fort een spannende griezeltocht is gehouden voor de jeugd uit Muiden
- Cees met gemak Sanne in het water kan gooien
- Rienk de staf elke nacht weer wakker zaagt
- De zeeverkenner tijdens zomerkamp eindelijk verlost zijn van hun computer, maar vervolgens computermagazines gaan lezen
- Laura niet zo goed met muggen overweg kan
- Sanne heel snel kan wrikken, en Tjebbe nog sneller
- De doopnaam van Boy Tijgertje is
- En Cees tegenwoordig Prince Charming heet



Olympische spelen

Afgelopen zomer vonden de Olympische spelen plaats in China. Maar niet alleen in China hoor. Ook in Muiden. De dolfijnen hebben ook een ware Olympische dag gehad. De volgende sporten werden beoefend: verwerpen, touwlopen, boshockey, ballonrennen en verwerpen. Uiteindelijk was iedereen prijswinnaar.



De winnaars!

Maatschappelijke stage

Vanaf dit schooljaar gaat tachtig procent van de middelbare scholieren een maatschappelijke stage van minimaal dertig uur lopen. Dit kan ik het bedrijfsleven, maar ook bij onze scoutinggroep.

De maatschappelijke stage wordt gefaseerd ingevoerd, zodat in 2011 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens hun middelbare schooltijd verplicht een maatschappelijke stage volgen.

Vanaf 2011 moeten alle scholen over een invoeringsplan voor de maatschappelijke stage beschikken. In schooljaar 2011/12 wordt de maatschappelijke stage wettelijk verplicht. Op voorstel van staatssecretaris van Bijsterveldt is de Ministerraad akkoord gegaan met het plan voor de invoering van de maatschappelijke stage.

Binnenkort zullen wij de scouts rond de leeftijd van 14 en 15 jaar een folder geven met daarin alle informatie. Kan je niet wachten tot die tijd? Kijk dan alvast op de ledensite van scouting.nl of kijk voor meer algemene informatie over de maatschappelijke stage op: www.samenlevenkunjeleren.nl

Verjaardagen

November

| | |
|------------------|-------------|
| Matthijs de Jong | 1 november |
| Flemming Dokter | 12 november |
| Tjado Morrema | 21 november |
| Tjebbe Harte | 21 november |

December

| | |
|----------------|-------------|
| Sinterklaas | 5 december |
| Renee Spaink | 19 december |
| Nico Dalmulder | 20 december |

Januari

| | |
|-------------------|------------|
| Martin Stork | 16 januari |
| Siem van Capel | 25 januari |
| Casper Verschuure | 31 januari |

Klopt een verjaardag niet of staat die van jou er niet tussen, zorg dan dat je gegevens kloppen bij de ledenadministratie. Stuur een wijzigingsbericht naar Renske Pels. Email naar: ppels@hetnet.nl

Staat jouw verjaardag hierboven niet weergegeven en ben je wel jarig in een van deze maanden. Stuur dan een email naar info@pampusgroep.nl Zijn er mutaties in je persoonlijke gegevens, stuur dan ook een mail.

Belangrijke telefoonnummers

Dolfijnen leiding

| | | |
|----------|--------|-------------|
| Pal | (Mike) | 06-49636616 |
| Ottilius | (Nico) | 06-41537801 |

Zeeverkenners leiding

| | |
|---------------|-------------|
| Ben Boogaard | 06-51903061 |
| Bart Verweij | 06-13843509 |
| Wouter Sander | 06-27405588 |

Wilde Vaart begeleiding

| | |
|-------------|-------------|
| Jelle Bruns | 06-30726989 |
| Bas Krom | 06-23767329 |





Tot de volgende keer!